

<b>PERSCONFERENTIE- CONFERENCE DE PRESSE PRESSCONFERENCE</b>
<b>GLADIATOREN – HELDEN VAN HET COLOSSEUM</b>
<b>Gallo-Romeins Museum</b>
Tongeren, 23.10.15
Didier Van Houts

Het Gallo-Romeins Museum te Tongeren organiseert na Sagalassos, de Etrusken, en de Vikingen weerom een tentoonstelling die zowel jong als oud zal boeien.

Dr. Rosella Rea, conservator van het Colosseum was samen met Expona, een tentoonstellingsmaker, op zoek naar partners voor deze rondreizende tentoonstelling: partners die een internationale uitstraling hadden en die aan wetenschappelijke criteria beantwoordden. Voor België werd het Tongeren en hierna is de tentoonstelling nog te zien in Aarhus en Nijmegen. Het Colosseum in Rome trekt jaarlijks 6 miljoen bezoekers aan en staat n°1 op de internationale ranglijst van bezoekers van musea.



Wat verhaalt deze tentoonstelling? De oorsprong van de gladiatorenspelen vinden we in de Myceense dodencultus in Griekenland: Homerus beschrijft zo'n gebeurtenis: eerst worden oorlogsgevangenen geëxecuteerd, dan volgen sportwedstrijden en tot slot duellieren twee krijgers. De Grieken exporteerden ook deze cultus naar Zuid-Italië en de Romeinen namen de gebruiken over. Voeg daarbij nog de jachtpartijen van de Romeinen in Noord-Afrika en je hebt alle ingrediënten voor een gladiatorengevecht. Onder keizer Augustus speelden deze spektakels zich af in amfitheaters en duurden een ganse dag: 's morgens dierengevechten, 's middags executies van de gevangenen (meestal verscheurd en opgegeten door wilde dieren) en tot slot de gladiatorenduels.

Op de tentoonstelling kom je verder te weten wie uitverkoren (?) was om gladiator te worden, hun opleiding en de verschillende types van gladiatoren, evenals het ontstaan en de verschillende soorten amfitheaters.

Niet minder dan 200 topstukken uit 46 musea uit 9 landen, ook maquettes, ... schetsen een vrij volledig beeld van de gladiatoren. Tot de topstukken behoren grafstenen van gladiatoren, helmen en beenstukken, een mozaïek van een jachtscène uit het Colosseum van Rome, enz.

Minstens één gladiator uit de omgeving van Tongeren maakte furore in Rome: Marcus Ulpius Felix. In de tentoonstelling prijkt zijn marmeren asurn met een grafschrift.

Voor de kinderen is er een aangepaste audioguide en worden er workshops georganiseerd.

Als randactiviteiten vernoemen we nog een gladiatorenweekend en een gladiatorenrun op een hindernissenparcours. In het café van het museum kan je aanschuiven voor een Romeinse maaltijd samengesteld door een foodarcheoloog en proeven van het gladiatorenbier Felix.

De tentoonstelling loopt tot en met 3 april 2016.

**Info:** [www.galloromeinsmuseum.be](http://www.galloromeinsmuseum.be)

**Perscontact:** Patrick Mathei [patrick.mathei@limburg.be](mailto:patrick.mathei@limburg.be)