

Op het stalen ros naar Portugal

Fotograaf Pieter Clicteur fietste in april-mei 2018 van het West-Vlaamse Ettelgem tot in Lissabon. Gewapend met een stevige tweewieler en een degelijke camera, trapte hij in 5 weken een tocht van meer dan 2800 km. Hij fietste via Santiago de Compostela en documenteerde zijn ervaringen in een boek waarbij sappige reisanekdotes en sprekende beelden je meenemen langs zijn avontuurlijke tocht.

Op familiebezoek naar Lissabon

Alles begint met een idee. Zo'n negen jaar geleden begon bij fotograaf Pieter Clicteur het idee te rijpen om een lange fietsreis te ondernemen. Een idee dat al van zijn 16e rustig aan het ontkiemen was. Hij fietste iedere dag naar school, later naar zijn werk. Hij fietste graag en veel, door weer en wind. Hij besloot het idee in daden om te zetten en plande een fietsreis van Ettelgem naar Lissabon. "Mijn schoonbroer woont in Lissabon. We zijn daar al geregeld op bezoek geweest met het gezin. Het leek me ideaal om op familiebezoek te gaan met de fiets. Ik kon er meteen een uitdagend fotoproject van maken." Na een aantal maanden voorbereiding, stapte hij op 3 april 2018 op de fiets om 5 weken later in de Portugese hoofdstad toe te komen. Zijn tocht voerde hem via Santiago de Compostela. "Die route is één van de best gedocumenteerde routes ter wereld en dat komt wel eens handig uit als je onderweg bent."

Avonturier

Het avontuurlijke is geen nieuw gegeven. In 2005-2006 trok Pieter, samen met zijn vrouw, voor 14 maand door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. "Dat gevoel van absolute vrijheid, vond ik geweldig. Het is een microbe die blijft kriebelen, het werd dus tijd om daar nog eens aan toe te geven." Hij bereidde zich voor met trainingen in de fitness, veel fietstochten en opzoekwerk. Hij fietste tijdens zijn reis in totaal 2806 km en klom 27322 meter. "Het succes van de reis heb ik een groot deel te danken aan de gesofisticeerde trekkingfiets die ik in bruikleen kreeg van Gino Carts & Bikes in Oostende. De fiets was 100% betrouwbaar, ik heb zelfs mijn fietspomp geen enkele keer boven gehaald. Toch wel merkwaardig gezien de ruwe stukken over soms onverharde wegen."

Een lijvig boek

De uitgebreide tocht gaf voldoende voer om iedere dag een bewogen verslag te schrijven. Daarnaast ontmoette hij een aantal boeiende mensen op zijn route. Ook die ontmoetingen bundelde hij mee in het boek. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus trok hij om de haverklap de remmen dicht om zijn camera tevoorschijn te toveren en beklijvende beelden op de gevoelige plaat vast te leggen. "Met het boek wil ik diverse mensen bereiken. Mensen die geïnteresseerd zijn in een meeslepend reisverhaal maar ook mensen die zelf de tocht naar Compostela willen aanvatten. Je vindt, naast mijn reisverhalen, ook verslagen van mijn voorbereiding waardoor je een idee krijgt wat je zelf kunt doen als je een fietsreis wil plannen. En uiteraard komen ook fotografie-liefhebbers helemaal aan hun trekken." Het boek, een stevig exemplaar van 348 pagina's, is een gezonde mix van tekst en beeld. Het is uitgegeven in eigen beheer en te koop via Pieter Clicteur (info@pieterclicteur.be) en bij Gino Carts & Bikes in Oostende (Fère Orbanstraat 46). Het boek kost 35 euro.

Meer info of interviews:

Pieter Clicteur
Dorpsstraat 13
8460 Ettelgem
0473 344 684
www.pieterclicteur.be

PIETER CLICTEUR
Op het
STALEN
ROS *naar*
PORTUGAL

Via Compostela van Oudenburg
naar Lissabon



Op het
STALEN
ROS *naar*
PORTUGAL

Fotograaf **Pieter ClictEUR** fietste in april-mei 2018 van het West-Vlaamse Ettelgem tot in Lissabon. Gewapend met een stevige tweewieler en een degelijke camera, trapte hij in 5 weken een tocht van een goeie 2800 km. Hij fietste via Santiago de Compostela en documenteerde zijn ervaringen in woord en beeld. Woorden en beelden die je in dit boek meenemen langs zijn tocht.

