

De Orne: van de trein op de fiets!

Van zodra de gezondheidsregels het weer toelaten, zal er opnieuw veel interesse zijn voor uitstapjes op enkele uren rijden vanuit België. Zoals naar de Orne, het zuidelijkste deel van Normandië, met de trein en dan meteen de fiets op, langs het groene traject van de Véloscénie, één van de grote uitgestippelde fietsroutes.

De Orne zonder auto? Vanuit Brussel doe je dat met de trein via Parijs en Le Mans in een vijftal uurtjes. En met één enkele muisklik is alles geregeld, en wachten de fietsen je op in het station van Condé-sur-Huisne, inclusief de picknick-mand, en de bagage wordt vanzelf naar het gastenverblijf gebracht waar je overnacht...

Enkele fietslengtes verder rij je al op het groene traject, een oude spoorwegberm waarlangs je in minder dan tien kilometers Rémalard bereikt. Een beetje tijd doden tussen het groen, langsheen een klein riviertje, kortom genieten van de omgeving en de goede buitenlucht inademen!

Het duurt niet lang vooraleer je de Clos Saint Paterne in het vizier krijgt, een mooie B&B aan de voet van het groene traject, omgeven door een schitterende tuin. De eigenares bereidt je een uitstekend diner, met plaatselijke specialiteiten, en daarna geniet je van een voortreffelijke nachtrust.

In functie van je wensen, en op je eigen ritme, spreid je dit tweewieleravontuur over één of meerdere dagen, over één of meer routes van de Véloscénie, fietsroutes die de natuur doorkruisen, tussen velden, langs kastelen, of onder een groen bladerdek.



Het standaardprogramma omvat het huren van fietsen vanaf je aankomst in het station, 2 overnachtingen met ontbijt in tweepersoonskamer, 2 picknick-lunches, 2 diners en het transport van de bagage van en naar het station (235 € per persoon).

Info: www.normandie-weekend.com; **boucles à vélo autour de la Véloscénie**
: www.ornetourisme.com

