



De lente proeven in eigen land: 10 must do's in de Kempen

De tweede week van de paasvakantie belooft zacht en zonnig te worden. Geef verveling thuis geen kans en verras je (klein)kinderen met een onvergetelijke uitstap in de Kempen. De bekendste attractie van de Kempen is waarschijnlijk Bobbejaanland, maar we hebben nog veel meer voor je in petto! Met deze 10 tips beleef je samen met je kroost een boel herinneringen om nog lang over na te praten.

[ONTDEK HIER](#)



Stoer stappen

Wie wordt wandeling van het jaar?

Vijf kandidaten en vijf maanden stapplezier voor duizenden wandelaars: dat is in het kort de wedstrijd Wandeling van het jaar. Met maar liefst vier Kempense kandidaten dingt onze regio in deze tiende editie opnieuw mee naar de titel. Trek je stapschoenen aan en ga op pad in Essen, Herselt, Meerhout en Geel of Retie. Vergelijk en stem tot 31 augustus op jouw favoriet.

GA OP STAP



Cultuur met een grote C

Dimpnadagen in Geel

De hele wereld kijkt vol bewondering naar de gezinsverpleging in Geel. Zo'n 330 gezinnen in de Geelse regio bieden psychisch zieke mensen voor korte of langere periode een warme thuis. Die zorg gaat terug op het verhaal van de heilige Dimpna. De legende wil dat de Ierse koningsdochter Dimpna in het jaar 600 door haar waanzinnige vader in Geel onthoofd werd. Haar graf groeide uit tot een bedevaartsoord voor geesteszieken. Tijdens de vijfjaarlijkse Dimpnadagen in de maand mei herdenkt Geel dit inspirerende verhaal. Lees mee doorheen het volledige programma.

BEKIJK HET PROGRAMMA



Fietsplezier

Aardbeienroute vs. Trappistenroute

Fan van fietsen én van lokaal lekkers? Dan zijn deze twee Kempense fietsklassiekers je op het lijf geschreven. De Aardbeienroute serveert je 40 km fietsplezier in Hoogstraten: het mekka van de aardbeienteelt. Op de Trappistenroute vormen Kempense abdijen en kastelen het decor van je tocht. Je dorst lessen en buik vullen doe je zonder excuus op

het terras van café Trappisten met op de achtergrond de indrukwekkende Trappistenabdij van Westmalle. Welke route is jouw favoriet?

FIETS MEE

Logeren dichtbij de natuur: Vakantiewoning Knùscabin

Samen kampen bouwen, sterren tellen vanuit de hottub, marshmallows roosteren aan het kampvuur, hertjes spotten in het bos... Miek, Sammy en tienerzonen Jorre en Sten kunnen er niet genoeg van krijgen. Dus bouwden ze in 2021 hun eigen Knùscabin, een vakantiewoning voor zes personen, in de bossen van Wechelderzande.

LEES HUN VERHAAL



KOM HERINNERINGEN MAKEN

De nieuwe vakantieguides Kempen al in huis?
Bestel hier je exemplaar

