

Gedenkplaat aan Prinsenhof schenkt vervolgte heksen eerherstel



De gedenkplaat voor de slachtoffers van heksenvervolging hangt aan een witte muur in het Prinsenhof.

Aan de Donkere Poort in het Prinsenhof is een gedenkplaat onthuld met de namen van in Gent vervolgte heksen. Op die manier wil de Stad de slachtoffers uit het verleden niet alleen eerherstel schenken, maar tegelijk ook oproepen tot verdraagzaamheid.

De Stad Gent heeft samen met Dr. Jonas Roelens (Universiteit Gent) en historica Maartje van der Laak talrijke procesdossiers uit archieven en bibliotheken doorgenomen en deze verwerkt tot een verhaal dat meer duiding geeft bij de heksenvervolging in de Zuidelijke Nederlanden en Gent. In de periode 1364 tot 1713 zijn in Gent minstens 44 vrouwen en 15 mannen als heks beschuldigd. De slachtoffers van heksenvervolging in Gent krijgen nu, vierhonderd jaar later, eerherstel.

De nieuwe gedenkplaat met de namen voor de slachtoffers is bevestigd aan een muur vlak bij de Donkere Poort, een voormalig poortgebouw van het Prinsenhof. Onder de poort hangen nu al de namen van de Gentenaars die ten tijde van Keizer Karel werden onthoofd of op de brandstapel terecht kwamen. De gedenkplaat voor de slachtoffers van heksenvervolging hangt aan de naburige muur van CAW Oost-Vlaanderen, dat al vele jaren de daklozenopvang in Gent verzorgt.

Als Stad willen we stilstaan bij enkele zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Tegelijk houdt deze inkijk in het verleden ons een spiegel voor en moeten we ons blijven inzetten tegen vooroordelen en onverdraagzaamheid. Sami Souguir, schepen van Cultuur

Via een QR-code op de plaat kom je meer te weten over de geschiedenis van de heksenvervolging en ontdek je enkele persoonlijke verhalen van slachtoffers. De Stad ontwikkelde ook een bijhorend lessenpakket voor middelbare scholen.