

Creatief getinte wandelroutes

Verken **thematische wandelroutes** in het spoor van befaamde kunstenaars, langs kleurrijke streetart of voorbij hedendaagse kunstwerken in het straatbeeld. Ondertussen laat je jezelf verrassen door **prachtige landschappen** of **hippe steden**.

WANDELEN MAAR!



Raveel. De essentie

Deze grootschalige tentoonstelling met een **brede selectie werken** uit de collectie van het Roger Raveel Museum beslaat in totaal meer dan 850 stukken. De **schilderijen, tekeningen en objecten** uit het volledige oeuvre van de Machelse schilder bieden een genuanceerd beeld van een baanbrekende schilder. Van betonnen muren en paaltjes tot witte vierkanten, de kat, de fietskar, Zulma en vader Gustaaf: het **universum van Raveel** komt helemaal tot leven.

[ONTDEK RAVEEL. DE ESSENTIE](#)



Henry van de Velde Awards: goud & zilver!

Twee initiatieven uit de Leiestreek werden bekroond op de Henry van de Velde Awards. De **Sint-Annakapel met uitkijkpunt** in Dentergem won goud met haar innovatieve betonstructuren en de beleving **1302. Opstand, slag, keerpunt** in Kortrijk won zilver. Proficiat!

[BEKLIM DE SINT-ANNAKAPEL](#)

[BELEEF 1302. OPSTAND, SLAG, KEERPUNT](#)



Logeertip: Hotel T

Comfort en rust staan centraal in Hotel T in Waregem. Het **boetiehotel** pakt uit met 45 klassevolle kamers én met een uitgebreid, vers ontbijt. In **Bar T** geniet je van lekkere bieren, wijnen, cocktails, sterke dranken en heerlijke hapjes. En dankzij de hippe massagestudio, het verwarmde binnenzwembad en de infraroodcabine laat je jezelf zalig **in de watten leggen**.

[MEER OVER IN HOTEL T](#)

Waar naartoe



Memento Woordfestival

Memento Woordfestival (**15-17/3**)
in Kortrijk is
een **kunstenfestival** dat vertrekt
vanuit het woord. Het wordt
ingericht door Openbare
Bibliotheek Kortrijk en gecoreerd
door het Collectief van de
Letterzetter van Kortrijk.



MAART Kunstroute

Van **22-24/3** vindt in hartje
Waregem MAART Kunstroute
plaats. Dit fel
gesmaakte **kunstparcours** verbindt
vijf locaties in het centrum van de
stad waar je kan genieten
van **hedendaagse kunstexpo's**.



Het Kunstuur Roeselare

Vanaf 1/4 t.e.m. 3/11 kan je de **nieuwe tentoonstelling** van Het Kunstuur bewonderen in de Sint-Amanskerk in Roeselare. Het Kunstuur presenteert je er een adembenemende, **zelden vertoonde collectie Belgische topwerken** uit de periode 1850-1950. Onder begeleiding van muziek van Dirk Brossé struin je door deze originele tentoonstelling, terwijl verschillende **bekende Vlamingen** over hun favoriete kunstenaar vertellen.