

Museum Kazerne Dossin sluit deze zomer drie weken de deuren

Wegens werkzaamheden zal het museum gesloten zijn van **29 juli tot en met 18 augustus 2024**. De permanente en de tijdelijke expo zijn tijdens deze periode niet toegankelijk. Het Memoriaal blijft open volgens de reguliere openingstijden.



Om een bezoek aan het museum in optimale omstandigheden te kunnen garanderen, moeten we nu en dan werken aan de infrastructuur. Het museum is aan nieuwe verlichting toe en deze werken zijn invasief. Daardoor zijn we genoodzaakt het museum te sluiten **van 29 juli tot en met 18 augustus**.

Gedurende deze periode is het museum niet toegankelijk. Dit geldt voor [de permanente expo](#), [de tijdelijke expo](#) over Jos Hakker, [Elke naam telt](#), [Schatten van Vlieg](#), de boekwinkel en het onthaal. Ook rondleidingen worden niet gegeven.

[Het Memoriaal](#) blijft echter gewoon open voor bezoek en [de leeszaal](#) is op afspraak toegankelijk. [Medewerkers](#) blijven telefonisch en via mail bereikbaar.

Nieuwe verlichting

Het volledige museumgebouw is aan nieuwe verlichting toe. De huidige verlichting van het museum hangt er sinds de bouw van het museum in 2012 en wordt vervangen door LED-lampen. Deze verlichting is niet alleen een milieuvriendelijk alternatief, maar biedt ook meer mogelijkheden om specifieke items te belichten in toekomstige tentoonstellingen. Samen met de aannemer wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid, eigenaar van het gebouw.

Memoriaal

De voormalige Dossinkazerne is vandaag een [Memoriaal](#). Het is een serene plek van herdenking en herinnering waar we stilstaan bij de slachtoffers en een eerbetoon brengen. Je vindt er de laatste sporen van de slachtoffers. Tijdens de werkzaamheden blijft het Memoriaal gewoon open tijdens de reguliere openingsuren. Hier vinden nagenoeg geen werkzaamheden plaats, gezien [het Memoriaal volledig gerenoveerd werd](#) en de deuren opende op 27 januari 2020.

Tijdelijke expo Jos Hakker

[Jos Hakker](#) was een verzetsstrijder en de uitvinder van het Antwerps Handje. Jos Hakker is een Joods-Nederlandse bakker die zich vestigt in Antwerpen. Hij is de bedenker van het bekendste Antwerpse koekje: het Antwerpse Handje. Tijdens de bezetting in WOII wordt Jos Hakker opgesloten in de Dossinkazerne. Een bewogen levensverhaal dat contextueel wordt verbeeld.

In deze expo bieden we ook een bijzondere activiteit voor kinderen (9+) aan. Ga op zoektocht door de tentoonstelling, ontdek samen het verhaal van Opa Jos en proef het heerlijke koekje.

- Gratis toegang
- 01.07-31.12 (gesloten van 29.07-18.08)

Deze tentoonstelling is een realisatie van het ADVN en kwam tot stand op initiatief van Koekenstad Antwerpen en zijn bezieler Piet De Lombaerde. De inhoudelijke uitwerking van deze expo gebeurde in nauwe samenwerking met Kazerne Dossin en het MAS.